

Beste ouders,

dit is geen gewoon boekje. Het is een zoekboekje.

Geloven is, net als leven, een voortdurende zoektocht naar zekerheden, naar wat je echt wil, naar wat kan en mag. Naar wie je bent, naar wat en wie je wil worden.

Spiek de Speurneushoorn zal je dochter / zoon bij die moeilijke zoektocht helpen. Spiek heeft het zelf ook niet gemakkelijk. Het is immers niet evident om een speurneushoorn te zijn. Soms lijkt hij een olifant in een porseleinwinkel. Soms is hij heel voorzichtig. Af en toe weet hij het helemaal niet, en stelt hij vragen.

Je dochter / zoon is op weg naar de belangrijke dag die het Vormsel toch is. Help haar / hem zoveel mogelijk. Dat kan eenvoudigweg door op zoveel mogelijk vragen een eerlijk antwoord te geven. Dat doet Spiek ook. Eerlijk duurt het langst. Misschien vormen je antwoorden aanleiding tot een discussie. Waarom ook niet? Niets is vanzelfsprekend, bij alles past een vraag.

Ook de uitgever en de schrijver van dit boekje willen jullie een vraag stellen: lees alsjeblieft (mée met je dochter / zoon) het verhaal van Spiek. Op die manier toon je interesse bij de vormselvoorbereiding van je kind.  
(En wie weet, steek je er zelf nog wat van op??)

Veel Spiek-, speur- en denkplezier.

Vorm ze!

*De mensen van [www.eenfijnedag.be](http://www.eenfijnedag.be)*

PS: Bewaar dit boekje als herinnering aan het Vormsel van je zoon / dochter!



Welkom in het heiligvormselvoorbereidingspeurneusboekje. Ik ben Spiek, je speurneuzende vriend, die zal je helpen zoeken naar... eh.. naar... heel veel, eigenlijk. Laat ons beginnen met de makkelijkste speurtocht: die naar je eigen gegevens. Yes!

Als je goed kijkt, zul je zien dat de grieten en gasten (Spiek bedoelt: meisjes en jongens!) én de begeleiders allemaal anders zijn. En dat is maar goed ook! Het zou zeer saai zijn als iedereen hetzelfde was en deed. Maar soms vind je weleens dat iedereen zou moeten zijn en doen zoals jij. Dat kan natuurlijk niet, want iedereen is anders.

En toch is het vaak interessant om met heel verschillende mensen te praten, om na te denken over hoe zij leven en zijn...

Vraag je eens af waarom jullie hier zijn?

Waarom komen jullie naar deze heiligvormselvoorbereidingspeurtocht?

Duid aan wat past:

- uit verveling
- omdat ik me wil amuseren
- omdat ik niet graag alleen ben
- omdat ik iets wil bijleren
- omdat ik moet van ma en pa
- omdat ik gelovig ben
- omdat ik misschien gelovig wil worden
- omdat ik een feest en cadeautjes wil
- omdat \_\_\_\_\_