

# Eerste Communie

.....  
nam voor het eerst deel aan

de Eucharistie, de maaltijd van de Heer

in de parochie .....

plaats .....

datum .....

Aan de tafel van de Heer  
ging mijn hartje snel tekeer.  
Ik was wel een beetje bang,  
maar dat duurde niet heel lang.  
En nu roep ik echt keihard:  
Welkom Jezus, in mijn hart!

Waar ik nu ook ga of sta,  
Jezus is er bij, hoera!  
Ook al loopt het soms wat fout,  
'k weet dat hij toch van me houdt.

[uit: *Dag Jezus ik ben zo blij*, Moniek Vermeulen]

